



Fo er fuld af tigre

Italiensk teatermyte i København

Så er han igen, Dario Fo. Denne mærkværdige 58-årige, italienske teatermand, der for længst er en myte over hele verden, manden, som er elsket og forhadt for sin særegne politiske komik og farce, der får publikum til at rykke frem på den alleryderste kant af plads-saderne, fordi de res latter gør det umuligt for dem at sidde underledes, og fordi den bidende satire ej heller under dem hvile i stolen.

I aften vil Dario Fo ene mand holde en for længst udsolgt cirkusbygning i København i sit greb med de to forestillinger 'Tigeren' og 'Jesus første Mirakel', som aldrig er vist her i landet, selv om de er fra sidst i 70erne.

'Tigeren' er en kinesisk fabel om en soldat, der kun overlever ved hjælp af en flink tigerfamilie. Men dyrene er ikke velsete af de kommunistiske parti-funktionærer, og det giver Dario Fo rig anledning til at give sine trofæller på venstreflejen et gevældigt hib. 'Det gælder nemlig om at ha' tigrene i sig', som Fo selv har sagt.

'Jesus første Mirakel' er en gammel fabel, som handler

om det lille Jesus-barns problemer. Jesus møder en brutalitet blandt sine omgivelser, som han kun kan besvare med et mirakel.

Både 'Tigeren' og 'Jesus første Mirakel' har forbindelse til den Mistero Buffo-stil, som Dario Fo debuterede med i slutningen af 40rne, som han igen opgav for en periode, men som i de seneste 15 år igen er blevet hans særkende. Der er sluttet en forelskig ring i Fo's liv. Som dreng ved Lago Maggiore-seen i det nordlige Italien hørte Fo de omvandrende historie-fortælleres beretninger om alverdens forhold i livet. Historierne var fantasirige, groteske, meget

munstre og fyldt med paradoxer. Men fremfor alt segte folkelige, og så tog de parti for de trængte i samfundet.

Denne århundred-gamle fortælletradition har Dario Fo aldrig kunnet lægge fra sig. Udgangspunktet har altid været virkeligheden, og da Fo i 1969 opførte sin første Mistero Buffo-forestilling med baggrund i de middelalderlige gagterspil, som udføres af et menneske, næde han et foreløbigt højdepunkt i en helt usædvanlig karriere som forfatter, skuespiller, sanger, danser og mester i farce og komik.

Kronik, politik og folkelighed

Dario Fo har optrådt i alle teatermessige sammenhænge — på kukkasse-teatre, på besatte fabrikker, på TV, på torve og pladser, i Holstebrohallen og på stadianer med op til 35.000 tilskuere. Intet er ham fremmed og uigennevntlig, når blot der er mulighed for at kombinere de tre vigtigste hjernestene i hans kunst: komik, segte folkelighed og politik. Ikke nødvendigvis i den nævnte rækkefølge, men som et konglomerat, der først og fremmest forsøger at indgyde den enkelte tilskuer sin tro (tilbage?) på, at det kan lade sig gøre at kæmpe, og at midlerne i kampanen ofte ligger lige for.

Men forinden skal publikum igennem en latter-proces, der i og for sig er ubeskrivelig. Men Dario Fo har selv sagt det på denne måde: 'Latteren, den befriende morskab, består netop i at opdage, at 'det omvendte' holder mere stik end den almindelige mening'. Denne kontrast og dette paradox er midler, som Dario Fo har anvendt i sin snart 40-årige karriere som teatermenneske, og som har skaffet ham utallige tilhængere og mindst lige så mange fjender.

For ingen går ram forbi. En hver autoritet er efter Fo's mening værdig til at blive haengt ud, afdækket, latterliggjort. Og så er det i øvrigt ligegyldigt, om det er bankvæsenet, militæret, politiet eller det komplet uigennevnskuelle politiske vildnis i Italien — herunder også Dario Fo's 'egne' på venstreflejen. De mindre heldige menneskelige egenskaber har også altid været guf for Dario Fo.

Grin med magten

Hans politik er klar: Gør du grin med de magtfulde, taber de denne magt. Det er en helt udogmatisk socialisme, som naturligvis har givet Fo store problemer i et Italien, hvor det demokratiske fundament aldrig blev støbt særlig dybt efter Mussolini, og hvor alle midler i mange år er brugt til at standse folk med en observans som Fo's.

Oprindelig ville Dario Fo være arkitekt, men allerede under studietiden i Milano i årene efter krigen blev han hjælpelest indfanget af teater- og gagterslivet og dets muligheder som politisk kampmiddel. Listen over farcer og komedier fra Fo's hånd er meget lang. Fo er simpelt hen et gennemflittigt menneske.

Hans stykker er ofte set på danske scener: 'Syvende bud: Stjæl lidt mindre', 'En tilfældig anarkists hændelige død', 'Vi betaler ikke, vi betaler ikke', 'Kvinudemonomologer', 'Columbus', 'Kidnapning til hornmusik' eller som den kaldes på Odense Teater 'Biler, Brag og Blå Briller' er blot et udfrag af det dansk-spillede Fo-repertoire, som får endnu et bidrag, når Gladaxe Teater næste år sætter Fo's rockfarce 'Rock og Rå Latter' på plakaten.

Hans klare politiske linje har givet Fo problemer med kirken, som bestemt ikke kunne lide, at Fo lod Jesus give pave Bonifacius den Ottende et spark i roven, og at hans Mistero Buffo-spil fremstillede kirken fra dens latterligste side. Det blev for meget for Vatikanet, der både truede de italienske TV-stationer med bandlyssning og med at afbryde forbindelsen til det officielle Italien, hvis man ikke lukkede munden på denne forbryderiske antikrist Dario Fo.

Og det efterhånden stærkt

Dario Fo på gaden i København — hans optræden her er for længst udsolgt, og næste stop i kampen mod denne verdens magthavere er Sydamerika

Af Peter Thygesen
Foto: Lars Hansen