

Uw oren open, onwetende massa
over de oorlog zing ik voor u een lied
en als je luistert met al je vermogens
doe ik mijn best en verveel ik je niet
doe ik mijn best en verveel ik je niet.

We gingen met vijftien in de rij
nu zijn er nog maar veertien bij
zeven spelen de krijgsmuziek
zeven maken ta-pim, ta-poam, ta-pim...

De soldaat die moet gaan slachten
kan in 't slijk gaan overnachten
met één schot van het kanon
bim, boem, bam,
is 't gedaan met 't bataljon.

Als ge sneuvelt zijt g'een lijk
altijd arm, nooit niet rijk
van den oorlog eet ge geen brood
want die doet u alleen maar dood.

Laat ons de oorlog samen verwensen
hij brengt ellende en waanzin in 't land
hij slachtte honderden, duizenden mensen
voor een stuk grond, kleiner dan een hand.

In de loopgraaf moet ge kruipen
'lijk een spin die gaat verzuipen
't leven is hard gelijk 'ne steen
als ge sterft zijt g'alleen.

Een granaat, die kan ontploffen
kan ontploffen aan uw zij
en dan ligt ge te kreveren
stillekesaan, 'nen dag of drij.

