

's Morgens vroeg gaan d'handen uit de mouwen  
's morgens vroeg gaan we de velden bebouwen  
want dan geven ze brood  
dan brengen ze de vrede  
omdat de kind'ren zouden weten  
zo is nu het leven.

Schep moed, wijnbouwers  
laat zien wat je handen kunnen schragen  
als het aan het vrouwvolk lag  
dan zou de wijnrank bloemen dragen.

Goeie moed, gij plukkers van de druiven  
laat zien hoe dat g'uw handen kunt gebruiken  
als het moest liggen aan die sjouwelende  
zoudt g'op de wijnstok                      duiven  
gauw de bloemen zien ontluiken.

